

## Waar is de man met de hoed op 29 maart 2018 ?

In geen velden of wegen te bekennen. Eerlijk gezegd ben ik er blij mee. Voor diegenen die het verhaal een beetje volgen: de man met de hoed is zelf gaan wandelen. Het huis uit. Mijn kot moet immers op orde. Was draaien, de boel opruimen. Stofzuigen en de keuken op orde. Daar hou ik van. Ik hou van mijn huis. Als de keuken eruit ziet alsof de meester kok de boel weer mag opkoken tot een groot diner. Eerlijk, ik maak de uitjes schoon. Een goede pan klaar met water moet op het gasstel staan. We gaan op weg naar een heerlijke maaltijd. En de kok ( zonder C-o-c-k) is de baas. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen BAAS?

Om te beginnen de uitjes gesneden. CHECK = baas

Verder, het gerecht staat in het teken van voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Melk ... een kleine pudding met ijs. CHECK = baas ... ( verdomd, het begint met een roux en het nagerecht. IJs en wederdienende met pure chocolade )

CHECK = baas

Eergisteren uit de vriezer: een lam van 1.6 kilo, ontdooid in de koelkast. CHECK = baas. Dan kunnen we even rustig. Rode wijn ... dan kan het stuk lam nog even lam liggen. In rode wijn. Baas = CHECK

Gedaan. Het is een simpel verhaal. Zo hard als een steen lag in de vriezer een stuk Lam. Gekocht ergens in ... nu ja te lang geleden. Dit stuk lam heb ik inderdaad al eerder uit de vriezer gehaald. Vervolgens in de koelkast gelegd om het rustig te ontdooien. Tja, zo moet dat: rustig vanuit -18 naar +4 en dan op keukentemperatuur. Om te braden. Ik moet wel een beetje lachen. De kok moet nu écht aan de kar: braden of grillen van lam is een verhaal apart. We gaan het zien. Pasen wordt LAM. U begrijpt het proces is gaande ...

Maar goed, de man met de hoed, heeft er al een paar dagen de pest erin. Die loopt buiten. Dat is prima ... zoek het uit: "man met hoed". Zoek het uit met meneertje "ander keertje". Ook al zo'n verkeerde meneer. Altijd: "ander keertje ...komt later wel ...". Zo gaan die dingen. Meneertje "ander keertje" en de man met de hoed konden het samen goed vinden in mijn huis. De man met de hoed wandelt en meneertje "ander keertje" had het thuisfront, in mijn huis. Een huwelijk gesloten in de hel zou je dat kunnen noemen. De man met de hoed wandelt. Meneertje "ander keertje" was altijd thuis en voortdurend bezig om alles te plannen. Dit en dat, dat moeten "we" doen. Maar u begrijpt, dat was altijd: "ander keertje". Grote plannen maar beter ... u begrijpt: "ander keertje". Ik had er genoeg van en meneertje "ander keertje" heb ik in dichte sneeuw, ergens jaren geleden, mijn huis uitgetrapt. Meneertje "ander keertje" kreeg de boodschap met een vriendelijke trap van mijn grote wandelschoen zwaar onder zijn achterwerk. Zoek het uit ... Ik hoef je niet meer. Het is eerlijk gebeurd. De hoed en de strik van dit twijfelachtige heerschap zijn nog steeds te bewonderen in mijn huis. Altijd uitstellen. Dat was de reden van het schoppen van dit heerschap onder het achterwerk in de barre koude en de sneeuw enige jaren geleden. Ik had niet eens melij ... eruit met dat "ander keertje". Kom je hoed en je strik maar terughalen als je dapper bent. De kou is mij veel te heet. Weg! Op z'n Brabants: "ge komt uw hoed en uw strik maar terug halen ! ... maar jij gaat de straat op ...". Je mag je haren terug halen ... dat is een beetje de uitdrukking. Je moet je haren terughalen als ze zijn uitgetrokken met een ruzie maar alleen als het terecht is. De rest is geschiedenis. Meneertje ander keertje zie ik nog weleens lopen door de stad. Ik kijk bewust, meneertje kijkt een andere kant uit. Zo gaan die dingen. Hij durft zijn haren, zijn hoedje, noch zijn strik terug te halen. Prima zo, die is buiten gevecht: "ander keertje, meneertje..."

Het LAM ontdooit van -18 naar +4 en de kok smikkelt van rode wijn. Goed voorproeven is het geheim van de keuken. Een mazzeltje = eerlijk. Dat gaat over rode wijn op 29 maart. De man met de hoed in geen velden of wegen. Ik had een mooi mazzeltje met Chianti, voor weinig. Rode wijn – Chianti - , die kan ik goed smaken ... maar per fles toch een leuk centje. Zeker 2012 of eerder. Dit was écht een mazzeltje, geleerd van de man met de hoed. Gejoept voor weinig, 13 flessen Chianti 2012. (2014 is nu te koop, maar daar gaan we niet voor). Kijken in het stof van de flessen en etiketten lezen. Leuke aanvulling op de voorraad. Zoekt en ge zult vinden.

Wordt vervolgd ...