

Waar is de man met de hoed op 28 september 2018?

De race auto ophalen: (gespaard en gejoept: 17 zegeltjes van een mazzel)

[Jouw schaalmodel van de RB14 van Max Verstappen is besteld. Nog éven wachten...](#) [Bekijk online versie](#)

JUMBO  [Mijn Jumbo](#)

Yes, de eindstreep is in zicht! Over *trommelgeroffel*.... 2 dagen kun je jouw Limited Edition schaalmodel van RB14 ophalen!



Vergeet niet je afhaalbewijs geprint mee te nemen naar de door jouw gekozen Jumbowinkel. Download en print hier [jouw afhaalbewijs](#) met datum en ophaallocatie.

[Behijk winkel informatie](#)

HEB JE NOG VRAGEN OVER JE BESTELLING?

Neem contact op met de [klantenservice](#).

Tja !! zó gaan die dingen ... gejoept voor WEINIG: 33 zegels compleet !
(een stukje uit het vorige verhaal > lees verder)

*“ Zie ik de man met de hoed aan een andere kassa-rij staan. Een rij waar ze stevig aan het inpakken waren. Studenten of zoiets, jonge mensen in ieder geval, veel boodschappen. De man met de hoed even babbelend met iemand van dat doorschuivende boodschappenfeestje, was het toch wel om je adm in te houden. Wat moet hij nou weer ... is toch voor schaemte?
Komt de man met de hoed terug. En onder de hoed zag ik een verzekerde glimlach. Een glimlach, lang niet gezien van de man met de hoed. Een ingenomen glimlach. Het was dan wel laat op de avond in deze supermarkt: maar die man met de hoed, op de één of andere manier had hij iets voor elkaar. Het was wel een momentje om bij stil te staan. “*

Jawel .. spaarkaart volgemaakt.

Ik heb de code op dat 'onvolpreezen' internet ingevuld ...

Had het niet de man met de hoed geweest zijn: nog éven die 17 zegeltjes joepen: het = en blijft een CHARMEUR, flikt het altijd weer ... met stomme verbazing keek ik ernaar ...
We waren op 16 zegeltjes van de 33, man-met-hoed joept er éven de rest achteraan.

Welnu: de man met de hoed heeft het gedaan: SPAARKAART vol ...
Ik heb even de code op het internet ingetikt ...

Op 28 september gaan de man met de hoed en 'ik' die racewagen ophalen ...
Dat moet een geweldig avontuur zijn: ' / mooi hej? ... '

Gespaard en gedaan (én gejoept: die laatste 17 zegeltjes, had ik nooit bij elkaar gekregen ... daar heb je de man-met-de-hoed voor nodig. 33 zegeltjes, da's veel !)

In feite is het verhaal nog niet compleet:

Dát wordt 28 september:

Misschien dat we ook lege flesjes voor vol gaan ruilen: aan de kassa.
Met dagelijkse boodschappen, groenten, vruchten en broodmeel en wat dies meer zei ...

De man-met-hoed zal wel staan stuiteren: "én de auto? De RACE AUTO > ophalen !!!, je hebt het bonnetje toch nog ???

Gaat helemaal goed komen ...

Tja, die man-met-de-hoed rare gozer ... ineens gaat het over racen en snelle auto's.

Ik vroeg me dat af: als je in een race-auto zit: dan waait je hoed toch af ?

$$\begin{array}{r} \underline{\quad M \quad} \\ () \\ \backslash \quad \backslash \\ | \quad > \end{array} \quad \overline{\quad 0-|-0 \quad}$$