

Pesach ... Pasen ...

Met triest in de ogen weende ... weende de levende mens.

Vol van vertwijfeling, vol van hoop, vol van weemoed.

... waarom hebt U mij verlaten, in dit uur van (mijn) grootste nood?

...

Zie de mensen, zie hoe ze lachen, zie hoe eenzaam.

Al die mensen, uw mensen mijn heer ... zij lachen, zij weten niet ...

... waarom laat U mij alleen? In dit uur van de giftigste beker?

... waarom?

Zo moet het ongeveer gegaan zijn. Het grootste offer.

Die ultieme vraag.

De terechtstelling van die levende mens.

Geen makkelijke jongen. Die levende mens. Joeg de kooplui uit zijn tempel ... daar maak je niet bepaald vrienden mee ... zo gaan die dingen ...

Over kooplui, nu ja, daar kan ik een aardige deur over inschoppen.

Niet in de laatste plaats, die Speelgoedwinkel.

Centjes verdienen. Inkopen en verkopen: niets onheiligs is daaraan te ontdekken.

Pesach: het paasfeest.

Een feest van de overwinning.

Overwinning op simpel een gedachte van: inkopen en verkopen: alles goed: maar niet de boel belazeren. Niet het voordeel grijpen. Niet nóg meer geld graaien. Genoeg = genoeg.

Blijft die vertwijfeling.

Van die levende mens. Ook die levende mens, zij het maar kort, die vertrouwde de boel niet meer.

God mijn god, waarom hebt u mij verlaten? Typisch, voor een koopman, die alles wil weten. De

verkoop, gesloten, vóórdát de inkoop is gemaakt. Tja, zó kan ik het ook. Gratis geld verdienen. ZO

gaat die vlieger niet op. Dat is duidelijk. Komt de hemel ná de zonden, of was het omgekeerd, eerst weten wat zonde is, pas dán kun je de hemel leren kennen: tja, zó kan ik het óók.

Pesach;

Het licht dat de dood overwint. Vroeg of laat, inkoop of verkoop, het zal ons allemaal toevallen.

In twijfel, of in zekerheid. Allebei is geldig, wij beleven dit allemaal, miljoenen malen per dag.

Mijn God mijn god: uw zoon is het bewijs! Geboren uit de maagd.

God, inkoop of verkoop, had het nou maar NIET gedaan! Uw zoon.

Had dat nou maar niet gedaan, uit die maagd. Het had allemaal veel makkelijker geweest zijn.

Maar, beste ons lieve heertje, JIJ hebt het zélf gedaan. Die levende mens naar de aarde gestuurd.

Eigen schuld.

Immers,

Hij is het bewijs.

Beste God: of jij nu wilt of niet ... dáár was die levende mens. En daar kan zelfs JIJ – god- niet

onderuit ! Die levende, denkende mens.

PESACH

...en Jinek, die gaat het ultieme prinsesje werpen ... hou de media maar in de gaten.

—M—
()
(>
/ \