

Güde brak zijn poot.

Schrobbend aan z'n eigen boot.

Boot van het denken: filosofie aan de mensheid te schenken.

Güde , schipper , soms te voet , soms op alle baren.
Filosofie is niet zómaar te verklaren.

Als een schipper: met kompas op denken:
Kan Güde het denken:

- schenken –

Aan ánderen: dit komt wel goed.
Schip volgeladen met een goed,

Goed van twijfel, goed van denken,
Als kralen en spiegeltjes,

Meende Güde te kunnen schenken.

- het gedachtengoed: van nóg beter denken.

Güde brak zijn poot.

Op een onzinkbare boot.

Boot van denken: filosofie aan de mensheid schenken.

Güde , schipper , nu zonder voet , zonder been.
De kanker gaat met het lichaam heen.

Als een schipper: zònder kompas op die eeuwige baren.

Zelfs Güde kan de gezondheid niet verklaren.

Van het denken en het eeuwige overgaan.

- niet janken schipper
- niet huilen

Ook al vergaat het schip.

$\frac{M}{()}$
 $(>$
 $/ \ \dots$

(voor Güde, nederlands filosoof, benoemd als filosoof des vaderlands)